



DANSK BØRNEFOND



LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE



Lad dit næste barn blive et af vore

DANSK BØRNEFOND

Vemmetoftevej 6
DK 4640 Fakse

CVR.60468818

Tlf.: 56 710078

Telefax: 56 710130

Telefontid:

Mandag - torsdag: 9-15

Fredag 9-12

Email:

info@danskbornfond.dk

www.danskbornfond.dk

Bestyrelse:

Bestyrelsesformand:

Regnskabskonsulent Lise Rechter

Pastor Carl-David Andreasen

Pædagogisk leder v. Midtsjællands
Gymnasium, Haslev,

Arn Bjørnsfeldt

Regnskabschef Ina Luvin

Lærer Kaj Rasmussen

IT konsulent Ole Jørgensen

Juridisk konsulent:

Advokat Ebbe Holm

Revisor:

ReviFaxe, 4640 Faxe

Daglig ledelse:

Inger og Rudy Mortensen

Ansvarlig for bladet:

Inger Mortensen.

Bankforbindelse:

Nordea Bank

Netbank

71<debitornr:+80414242<

PBS.nr. 03201724

Gruppe nr. 00001

Norsk giro: 7877.08.07 807

Layout og tryk: Øko-Tryk

Hvem er vi?

Dansk Børnefond er en organisation, der hjælper børn og unge i den tredje verden med fadderskaber, således at skolegang og uddannelse bliver en mulighed. Endvidere med fornødne behov som mad og medicin.

Al hjælp ydes uden hensyn til modtagers religion, nationalitet, race eller politiske tilhørsforhold. I muligt omfang hjælper vi med renovering af skoler, brønde o.l. Dansk Børnefonds bestyrelse er ulønnet.

INDHOLD

Daglig leders rapport til Årsmødet 2017	4
Hvad skete på årsmødet?	7
Formandsberetning den 17. januar 2017	8
Lidt fra Bolivia	11

Regler for skatte-fradrag for gaver.

Bidrag til Dansk Børnefond er fradragsberettigede efter ligningslovens §8a og §12. Der kan opnås fradrag for maximalt 15 .000 kr. pr. år efter §8a. Ægtefæller har hver sit fradrag og kan dermed fratække op til 30.000 kr.

For at vi kan indberette til SKAT er det nødvendigt, at vi har det fulde CPR nummer.

Tænk også på Dansk Børnefond, når du skriver testamente. Vi er fritaget for arveafgift.

I forbindelse med testamente er det meget vigtigt at testator bekræfter, at det var testators hensigt, at midlerne skulle bruges til uddeling til vores arbejde. Ellers risikerer vi at, beløbet skal stå som bunden kapital og dermed ikke kan røres.



Se her!

Såfremt I ikke allerede har givet os jeres mailadresse, vil vi meget gerne have den. Ligeledes er flyttemeddelelser af stor betydning, da vi ikke får dem automatisk. På denne måde kan vi fremover bedre kommunikere med jer.

Ligeledes meget vigtigt

Man kan indbetale gaver til barnet via Netbank med kortnummer >71>debitornummer + 80414242 > men kun gaver til barnet. Fadderbidrag må indbetales via opkrævninger fra NETS.

Hvis man vil indbetale gaver til andet, da kontakt os

Hvis ikke de nødvendige oplysninger er der, er vi nødt til at kontere bruger beløbet som indbetalt af anonym.

Er der spørgsmål omkring det, da kontakt os.





Daglig leders rapport til Årsmødet 2017

Når man ser på vores verden som den er, fyldt med tragedier og ondskab. Hvor tusindvis af mennesker hver eneste dag mister alt, glædes jeg over, at alle Dansk Børnefonds sponsorer giver en væsentlig hjælp. En hjælp, som ingen kan tage fra børnene. Uddannelse. Noget af det allervigtigste i livet. Derfor skal der lyde en meget stor tak til hver eneste fadder, hver eneste, der med større eller mindre bidrag, yder hjælp til at gøre verden en lille smule bedre. Tak.

Kulturministeriets pulje

til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål er det pompøse navn, på den fond, hvor vi hvert år sammen med et par hundrede andre, kan søge midler til projekter, som vi ellers ikke har mulighed for at hjælpe. Det er med stor taknemmelighed, vi modtager disse midler, som også i dette regnskabsår blev en stor hjælp.

Sotokoi SDA Primary School i Gambia

er beliggende tæt på den internationale lufthavn, i et ekstremt fattigt område, hvor det er meget svært at finde arbejde. Det er et område med stor arbejdsløshed og kriminalitet. De få, der har et lille stykke jord, møder store vanskeligheder med at dyrke jorden på grund af tørke, der dominerer det meste af året. Andre er småhandlende og må gå langt for at sælge deres varer, ofte flere timer. Indtægten er så lav, at det for manges vedkommende er svært at få mere end et måltid mad om dagen.

Skolen oplever ofte, at børnene kommer i skole uden at have fået mad. Det betyder, at de bliver sløve og har svært ved at koncentrere sig. Derfor er det en stor lykke for de børn, der får en sponsor, idet de så får et meget vigtigt måltid mad. Der er en spisesal, som Dansk Børnefond for flere år siden kunne hjælpe med at få bygget og i tilknytning til denne, er der et køkken, hvor kvin-

der fra området laver mad. Der kan andre børn købe et måltid mad, bestående primært af ris og en eller anden grønsagssovs.

Skolen er omgivet af en stor mur, der med tiden er blevet mere og mere forfalden. Det betyder, at man ofte er udsat for, at uvedkommende trænger ind og begår indbrud og hærværk.

Ønsket var, at man kunne få midler til at delvis renovere og delvis bygge en ny mur på 456 meter omkring hele grunden, det ville betyde mere sikkerhed for alle og færre ting ødelagt eller forsvundet.

Skolen oplever jævnligt, langvarige strømafbrydelser og dette berører de ca. 200 elever, der undervises i informationsteknologi. Derfor var et Solcellesystem en del af den ansøgning, vi fik. Det vil gøre det muligt at få fast strømtilførsel, der vil beskytte computerne og give eleverne bedre arbejdsmuligheder. Man har allerede et mindre solcelleanlæg, som vi for nogle år siden kunne hjælpe skolen til, og det er en stor succes, men det rækker ikke til at dække hele skolens behov.

Det var derfor en stor glæde, at man fik bevilling til dette projekt. Nu er en stor del af projektet blevet gennemført og resten er ved at blive færdiggjort.

Dome-Jamase SDA School,

ligger i nærheden af Kumasi i Ghana.

Skolen blev bygget i 1962 og er ikke siden blevet renoveret. Familierne i landsbyen består primært af bønder og småhandlende, hvis indkomst er minimal og derfor er de ikke i stand til at betale skolepenge eller betale til skolens vedligehold.

På grund af erosion var bygningernes fundament undermineret og der var adskillige alvorlige revner, både i ydervægge og i indvendige mure, så det var risikabelt at opholde sig i lokalerne. Taget var i en sådan forfatning, at en storm med lethed ville kunne rive det af. Døre og vinduer var mangelvarer i klasselokalerne, så besøg af dyr var ikke ualmindeligt, og de både lagde deres visitkort og ødelagde inventar.

Under disse forhold og med en klassekvotient, der er ikke så lidt højere end en dansk skoleklasse får 280 elever deres undervisning. Skolen, såvel som landsbyens familier, har gentagne gange appelleret for at få midler, så skolen kunne blive renoveret, og såvel skolens ledelse som befolkningen ville give arbejdstimer, for at projektet kan gennemføres.

Dette er nu ved at blive virkelighed, i kraft af et beløb



fra kulturstyrelsen samt et beløb fra en sponsor, der i stedet for gaver til guldbryllup, havde ønsket, at disse blev konverteret til støtte for denne skole.

Besøg

Jeg fik glæden af at besøge projekterne i Peru, Bolivia og slutte af i Chile.

Sammen med mig var Doris Jørgensen, tidligere bestyrelsesmedlem og revisionsuddannet. Hun gennemgik meget nøje alle regnskaber i projekterne, såvel som på Frelsens Hærs hovedkontor. Det var små fire ugers meget intens arbejde, men et arbejde, der betød et møde med utroligt engagerede mennesker, der har stor omsorg for hvert enkelt barn. Vi fik gode, rørende, stærke oplevelser og endnu engang megen glæde og inspiration. Overalt blev vi mødt med stor taknemmelighed og hvilken glæde var det ikke, når vi mødte "gamle børn" der var kommet godt i vej og sad i gode stillinger.

Opfordring og tak

Til slut en opfordring til at være med i arbejdet med at finde flere faddere. Tag fat i dine naboer, kolleger, venner og spørg dem, om de vil være med i et meget vigtigt arbejde, der forandrer børns liv, ja en hel families. Måske er der ikke råd til et helt fadderskab, men så er der "madbørnene", der ikke har et fuldt fadderskab, som kun koster en 50'er om måneden. Det kan de fleste nok klare.



LAD DIT NÆSTE BARN BLIVE ET AF VORE



Jeg samler på de små børns smil
de små børns lyse smil
og brød man op mit hjertes skal
med bor, med dirk, med fil
Man fandt den største samling smil, som nogen tid er set
Man fandt det blide genskin af,
hvad tusind børn har le't.

Og trådte du mit hjerte ned
og knuste det til slut
så skete kun, i samme stund
dets arme væg var brudt,
at små børns smil, de lyse smil
brød ud, kom løs, blev fri
og fyldte mig og fyldte dig
med sollys skælmeri.

Se derfor plukker jeg, hver gang
der blomstrer smil på kind,
et lille smil., og lukker det
i hjertets skatskab ind.
Jeg samler på de små børns smil
de små børns lyse smil.
Man fandt det blide genskin af,
hvad tusind børn har le't.

Nis Petersen

Stor tak til enhver, for hjælp, støtte og opmuntring på forskellige måder, i det daglige arbejde. Det er meget værdifuldt for os.

*Faxe, 17 januar 2017
Inger Mortensen*

Hvad skete på årsmødet?

Som sædvanlig blev mødet afholdt på Dansk Børnefonds kontor og følger de krav der er i vedtægterne:

Velkomst og Ordstyrer

Lise Rechter bød velkommen. Kaj Rasmussen blev valgt som dirigent, hvorefter Kaj Rasmussen erklærede årsmødet for åbnet og rettidigt indkaldt.

Revisor Poul Johansson, ReviFaxe fremlagde årsregnskabet, der blev vedtaget uden kommentarer.

Daglig leder aflagde sin beretning, der blev godkendt.

Bestyrelsens rapport over det forløbne år:

Lise Rechter aflagde rapporten. Denne blev godkendt og vil blive trykt i kommende blad. Herefter viste Lise Rechter PowerPoint fra rejserne til Ghana og Sydamerika.

Godkendelse af årsbidragets størrelse.

Bestyrelsen anbefalede, at man fastholder det nuværende beløb på 190 kr. pr. måned for et fuldt fadderskab og 50 kr. pr. måned for "madbørnene" Dette blev vedtaget.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består af:

Lise Rechter, formand
Carl-David Andreasen

Arn Bjørnsfeldt

Ina Luvin

Kaj Rasmussen

På valg:

Carl-David Andreasen og Arn Bjørnsfeldt. Begge var villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog, at udvide bestyrelsen med Ole Jørgensen, der gennem adskillige år har ydet en betragtelig indsats med at udvikle Dansk Børnefonds IT.

Alle blev valgt.

Valg af suppleant:

Der er p.t. ingen suppleant. Der fortsættes med dette, idet vedkommende kan risikere at sidde i flere år, uden at komme i aktivitet. Hvis behovet opstår, supplerer bestyrelsen.

Valg af revisor:

ReviFaxe ved Poul Johansson, var villig til genvalg. Dette blev vedtaget med tak.

Eventuelt:

Der var ikke indkommet noget til dette.

Ordstyrer takkede for arbejdet og fremmøde og erklærede årsmødet for lukket.





Formandsberetning den 17. januar 2017

Jeg ser frem til, at vi en dag bliver så kloge, at vi får lært at 'dele livet retfærdigt'.

Så børn ikke fødes til et liv, hvor de blot 'overlever', men LEVER.

Hvor grådighed ikke kan 'betale sig', men hvor næstekærligheden i stedet hersker.

*Someday, when we are wiser,
When the world's older,
When we have learned.
I pray someday we may yet
Live to live and let live*

*Someday, life will be fairer,
Need will be rarer,
And greed will not pay
Godspeed this bright millennium,
On its way, let it come someday*

(Tekst: Stephen Schwartz, musik: Alan Menken. Disney-film 1996.)

Jeg besøgte i marts bl.a. Tamale i det nordlige Ghana, hvor jeg deltog i uddelingen af mad til den lange række af elever, som med deres blik tallerken ventede på de store skefulde af mad fra gryden.

Josef og Jerry fra 4. klasse, som ikke stod i køen, kom til mig med bedende øjne og spurgte, om de ikke kunne blive Dansk Børnefonds elever? De var nemlig meget sultne! Josef og Jerry er blot to ud af mange, som blot 'overlever' og ikke 'lever'. Naturligvis fik de også mad.

Jeg besøgte 16-årige Sahads hjem. Han bor hos sin tante og onkel. Hans største drøm er at blive læge, og skolelederen mener, at hvis han fik det rette 'skub', ville hans drøm kunne blive til virkelighed, idet hans evner er gode. Jeg håber, at det lykkes, for han får nemlig hjælp fra en af jer faddere.

Cherub Børnehjem var et af de steder, som gjorde ekstra indtryk på mig, og hvor jeg hilste på 21 af de 25 elever, som Dansk Børnefond hjælper. Skolen og børnehjemmet er bygget, drevet og betalt af Nicolas Osei Bonsu, som selv er vokset op på børnehjem. Han er en visionær forretningsmand, håndværker, alt-mulig-mand, som har oprettet en fond, som støtter driften af skolen og børnehjemmet. Der er 75 elever i skolen, hvoraf de 45 bor på børnehjemmet. Et festligt sted med mange farver. Han og hans kone, nogle få lærere og 4 'mødre' tager sig af





børnene (hvoraf den yngste var en moderløs pige på blot 4 måneder).

Se evt hjemmesiden www.cherubsfoundation.org.

Jeg håber, at de får glæde af de Legoklodser, som vi ønsker at takke LEGO Charity for at have modtaget.

Vore samarbejdspartnere i Peru, Chile og Bolivia blev i foråret besøgt af Inger Mortensen og Doris Jørgensen. Her tilbyder voksne hjælpere på dagcentrene hver dag børnene omsorg, mad og hjælp til lektier, mens forældre eller pårørende er på arbejde. Mange af dagcentrene ligger i områder, som er præget af vold, arbejdsløshed og misbrug og alternativet for børnene ville være, at de skulle klare sig selv. Også her mødte Inger og Doris unge mennesker, som i deres barndom er blevet hjulpet af Dansk Børnefond, og som nu takkede for, at de i dag havde fået en uddannelse og dermed selv kunne forsørge deres familier.

Årsregnskabet 1. september 2015 - 31. august 2016

De samlede indtægter blev på godt 3 millioner kroner, 290.000 kr. højere end forrige år, som skyldes at vi atter modtog bidrag fra Tips og Lotto til øremærkede projekter.

Indtægterne fordeler sig med 87% fra faddere, 10% fra Tips og Lotto til øremærkede projekter og 3% fra Tips og Lotto til administration.

Dansk Børnefond uddelte 2,3 millioner kroner fra godt 1.200 faddere til skoler i Bangladesh, Bolivia, Chile, Gambia, Ghana, Pakistan, Peru og Sierra Leone. Vi afsluttede samarbejdet med Pakistan omkring 1. maj 2016, idet det har været vanskeligt at finde faddere her-

til samt projektbesøg af politiske grunde heller ikke har været muligt de senere år.

De øremærkede Tips og Lotte bidrag på i alt 288.000 kr. er anvendt til:

Solcelleanlæg på Sotokoi skolen i Gambia (200.000 kr.),
Renovering af klasseværelse i Kumasi-området i Ghana (72.000 kr.),

Indkøb af kamera og iPad til brug ved projektbesøg (16.000 kr.).

De samlede udgifter til administration, personale og publikationer beløb sig til 640.000 kr. Heri indgår udgifter på 76.000 kr. til projektbesøg i Ghana for en person og Sydamerika (Bolivia, Chile og Peru) for to personer.

Desværre udgør administrationsdelen 20,8% af de samlede indtægter, hvilket er mere end bestyrelsen tilstræber.

Årets resultat blev efter uddelingerne på -96.000 kr., hvilket helt svarede til budgettet. Det negative resultat skyldtes øgede udgifter til IT, revision/regnskabsassistance, 2 projektbesøg samt uddeling til elever, som havde mistet deres fadder.

Budget

Vi forventer et positivt resultat på knapt 60.000 kr. for regnskabsåret 2016/17. Indtægterne fra fadderskabsbidrag forventes at forblive på samme niveau som hidtil, men vi planer på lidt færre uddelinger til elever, bl.a. på grund af det ophørte samarbejde med Pakistan. Vi forventer også lidt færre omkostninger til IT samt projektbesøg.



Det reviderede årsregnskab for 2015/16 indgik i Dansk Børnefonds blad nr. 2/2016 og kan også ses på www.danskbørnefond.dk

Naturligvis ønsker vi at udtrykke en STORT TAK for alle bidrag

Alle faddere får hermed en stor tak fra børnene, fondens daglige ledelse Inger og Rudy Mortensen samt bestyrelse for økonomiske bidrag og omsorg for fondens drift. Vi ved, at mange organisationer også kommer til 'jeres dør' og at I også dagligt møder mennesker i Danmark, som har behov for hjælp.

Vi glædes dagligt over, at vi sammen kan hjælpe.

Dansk Børnefond modtager løbende henvendelser fra vores samarbejdspartnere med håbet om, at vi kan hjælpe endnu flere elever. I dag anvendes en stor del af faderskabsbidragene til et stort måltid nærende mad, som eleverne dagligt ser frem til og en mindre del anvendes derfor til dækning af undervisningsomkostninger. Det skyldes dels, at råvarerne til maden er steget – men da måltidet ofte er det 'trækplaster', der betyder at barnet kommer i skole – er det en god investering. Heldigvis er der så samtidig flere landes regeringer, som har besluttet at yde et bidrag også til private skolers omkostninger, bl.a. fordi undervisningskvaliteten her er SÅ langt bedre end på de almindelige 'folkeskoler'.

Vi vil også minde om, at bidrag til Dansk Børnefond er fradragsberettiget for indbetalte beløb op til 15.000 kr. pr. år efter Ligningslovens §8a og §12.

Jeg ser frem til, at vi en dag bliver så kloge, at vi får lært at 'dele livet retfærdigt'.

"Lad dit næste barn blive et af vore!"

Lise Rechter, 17. januar . 2017



Lidt fra Bolivia

Vores tur begyndte i Cochabamba, der ligger i den sydlige del af landet. Afstandene i Bolivia er store, så vi flere gange måtte flyve, andre steder med bus. Vi ankom til Cochabamba, som ligger i den sydlige del af landet, hvor højden ikke er nær så generende som i La Paz.

I Cochabamba besøgte vi flere dagcentre inden turen gik videre med fly til Sucre. Også her mødte vi en masse dejlige børn og fantastiske ledere. La Paz blev næste mål, hvor vi fik en dags hvil for at vende os til højden og ikke blive alt for højdesyge. Næste mål var Oruro. Vi tog med bus, og efter kort tid, lød der et voldsomt brag, et dæk var eksploderet. Frem med reservedækket, der var totalt blankslidt. Den stakkels chauffør havde kun en meget lille donkraft, der havde svært ved at løfte bilen. Der måtte både opfindsomhed og håndkraft til. Efter en tre kvarters kørsel, lød endnu et brag, højere end det første. Endnu et dæk var eksploderet med en sådan kraft, at bagskærmen var røget af. Nu var der ikke flere reservedæk, vi måtte vente på næste bus. Efter lang ventetid opgav vi håbet om at den ville komme. Selv om det var hyggeligt at se lamaerne på nært hold, var det virkelig dejligt, at vi blev hentet af en minibus, hvor vi blev temmelig mange. Turen var planlagt til tre timer, efter 9 timer var vi fremme. Da vi skulle hjem spurgte vi, om der var andre muligheder for at komme til La Paz. Svaret var, at bus var det mest sikre. Vi kom frem i god behold.

Parotani

ligger ca. en times kørsel fra Cochabamba og her skulle vi besøge Frelsens Hærs dagcenter. Der kommer ca. 65 børn før og efter skoletid. De får varm mad og derefter er der lektielæsning og hjælp til forskelligt. Børnene får sundheds tjek, men ikke regelmæssigt. Man har en aftale med et lokalt sundhedscenter om at tage imod børnene ved akut sygdom.

Hver dag kommer der et par frivillige damer og hjælper med at lave mad.

Lederen, Pedro Chacon, er selv fra området og taler de lokale sprog, der er en stor hjælp i det daglige. De fleste





Vi skal besøge Kimberlys hjem.

Vejen er støvet, Masser af hunde, geder og et par svin, møder vi på vores vej. Vi kæmper os op ad den stejle skrænt, godt der er nogle væltede træer, vi kan holde fast i. Vi kommer op til en indhegning, hvor Kimberly bor hos sin bedstemor, der udover Kimberly har ansvar for fire andre børn. Forældrene rejste for at finde arbejde og siden har man ikke hørt fra dem og ved ikke hvor de er. Boligen kan nærmest betegnes som et skur i et meget bakket og ujævnt terræn. I gården er der et ildsted, hvor al mad laves, medens hunde og katte gerne vil have deres del. Toilettet, er et skur der ligger et godt stykke nede af klipperne, ikke sjovt at besøge en mørk nat.

Vi blev mødt med stor varme, taknemmelighed og gæstfrihed, af både bedstemoderen og hendes søster og et par naboer. Ydermere blev vi budt på både drikkevarer og noget at spise, rørende når man så, hvor lidt de selv havde. Bedstemoderen så meget slidt og hærget ud og hun er ikke rask.

Hun spinder uldgarn og væver tæpper, som hun sælger. Kimberly er en sød pige, der har store drømme for fremtiden og er tydeligvis bedstemoderens stolthed.

Vi mødte mange andre familier, der havde en lignende historie. Gang på gang må man undres over, hvordan mennesker formår at overleve under disse forhold og at vi altid bliver mødt med glæde og taknemmelighed.





Gabriellas historie

Gabriella er en ung pige omkring de 18 år. Jeg havde sat hende på min liste over ”besøgsbørn”. Jeg tænkte, at hun var i den alder, hvor hun ikke længere kunne betegnes som barn og måske var færdig med skolen. Hendes hjem lå i gå afstand fra centret, godt gemt inde bag en solid mur. Da vi kom inden for muren, var der noget der virkede bekendt. Der var åbent ildsted, et aflukke som latrin, nogle vaskebaljer og op ad skrænten lå et beskedent hus, med meget beskedent inventar. Her mødte vi Gabriella og hendes søster og far. Jeg spurgte, om ikke der var en søster mere, jo det var der, men søsteren boede ikke længere hjemme, hun var i gang med en uddannelse og broderen var inde som soldat. Så var jeg sikker i min sag. Jeg havde været der før.

Faderen er sindssyg, gik rundt med to styrthjelme på hovedet og et stort vaskefad holdt han krampagtigt foran sig, helt tom i blikket.

Jeg ville ønske I kunne kigge med ind i det hjem, det er ikke til at beskrive eller forklare. Moderen forlod familien for flere år siden og broderen og den ældste søster kan ikke bidrage økonomisk, så Gabriella og hendes søster tager sig af deres far og har gjort det, siden de var ganske små. De forsørger ham ved at gå ud og vaske og gøre rent efter skoletid.

Begge søstre får topkarakterer i skolen, lillesøsteren er færdig med grundskolen om et år og Gabriella er på universitetet på første år. Hun læser til arkitekt og er fantastisk dygtig til at tegne

Hun kommer på dagcentret og får sin mad, det vil sige, hun tager den med hjem, så familien kan deles om

det. Hun er den sødeste, venligste, stille pige, man kan tænke sig.

Jeg kan ikke fortælle jer, hvor bevægende det var, at stå med en ung piges arme omkring sig, medens hun med tårer i øjnene, blev ved med at takke for hjælpen der betød så meget i hendes liv og samtidig fortalte, hvor flov hun var over at hendes hjem så sådan ud. Men ”det er mit hjem”. Og ingen tvivl om det. Jeg håber, vi får lov at følge hende til hun har fået sin afgangseksamen.

Vi gik meget stille og berørte derfra





Dana Jazmin

I La Paz, på Achiacala Centret, kommer der 150 børn, mange af dem langvejs fra. Et af dem er Dana Yasmin på 6 år. Hendes mor er enlig forsørger med 5 børn. Moderen arbejder på centret og aftalen var, at vi skulle besøge familien.

Sammen tog vi afsted i en bil, der hele tiden truede med enten ikke at kunne trække os op ad de stejle bjergveje eller at bryde totalt sammen. Vi kørte og kørte, vejene blev stadig smallere og smallere og afstanden ned af skrænterne større og større.

Det var bidende koldt, grusvejen op var meget stejl og vi begyndte at gå, men ikke ret langt, før vi måtte gøre op med os selv, var dette her ikke for risikabelt? Jo, det måtte vi indrømme, at det var. Risikoen for at falde i det stejle, ujævne terræn af klipper og grus, med blæsten imod os, var for stor.

Med stor beklagelse måtte vi sige det til Danas mor. Skuffelsen i hendes øjne var stor, og forståelig. Hun måtte gå den vej, hver eneste dag, med et barn i hånden og en baby på ryggen.

Vi kunne vende om, men hun skulle til toppen af bjerget til et lille bitte lejet hus uden vand eller toilet, hver eneste dag, og gå mange km ned for at tjene sit daglige brød og sørge for at børnene kommer i skole.

En meget underlig, lidt skamfuld følelse at stå tilbage med.



Abigal er den næste, vi besøger.

Hun bor hos sin bedstemor sammen med sin bror, der er 14-15 år. Abigals far er forsvundet og moderen er er død. Bedstefaren er død for ganske nylig. Det er meget vanskeligt at magte opgaven med børnene, idet broderen er lammet og skal hjælpes døgnet rundt.

Drengen kommer som regel i skole, men også det er et stort problem at få ham transporteret dertil. Ikke desto mindre drømmer han om at blive advokat.

Abigal selv er en velbegavet pige, meget sød og venlig. Hendes drøm er at læse videre og blive læge. Når hun kommer hjem, hjælper hun bedstemoderen alt det hun kan, undertiden går hun på gaden for at sælge forskelligt.

Trods de nærmest umulige forhold, familien lever under, gør bedstemoderen alt for at børnene skal få en uddannelse.

Gennem turen har vi mødt mange utroligt stærke mennesker, der virkelig kæmper for deres børns fremtid og alle steder har vi mødt meget stor taknemmelighed.

Møde med et af vore” gamle børn”

Flere gange fik vi lov at møde med nogle af vore tidligere sponsorbørn. En af dem er Gilda, der som barn kom på Achiacala centret i La Paz. Hun kom på centret fra hun var 5 til hun var 18 år. Hun kommer fra en meget fattig familie med fire søskende. Både mad og andre fornødenheder var store problemer for familien. For hende er nogle af de bedste minder, at hun fik breve til jul og fødselsdag fra sin sponsor, og der kom ekstra gaver. Det var virkelige højdepunkter. Mange år gemte hun brevene som små klenodier.

Som ung fik hun en kontoruddannelse med regnskab som speciale. Samtidig lod hun sig optage i Frelsens Hær, hvor hun blev uddannet som officer. Nu arbejder hun som regnskabschef, en meget kompetent en af slagsen, på Frelsens Hærs Divisionskontor i La Paz. Hun har fuldtidsarbejde, er gift, mor til fire børn i alderen 3- til 11 år. Udover det, går hun på universitetet om aftenen for at blive revisor. Lidt presset indrømmede hun, at ind imellem var det lidt hårdt. Men hun ville have den uddannelse

På samme sted, fortalte lederen af divisionskontoret at han havde boet på et børnehjem og blevet sponsorbarn. Uden den hjælp, sagde han, at han aldrig var kommet så langt, som han er nu. Også han havde gode minder om småhilsner og billeder fra sin fadder

Det er en stor glæde, at få lov at høre ,at det er gået godt, ikke alene for disse to mennesker, men for mange flere. Gang på gang har jeg hørt, at hjælpen fra en sponsor har ændret deres liv.



**B****POST**
PP DANMARK

DANSK BØRNEFOND'S AKTIVITETER

Bangladesh: Bangladesh Adventist Seminary & College, Goalbathan i Gaizipur distriktet.

Samarbejdspartner: Bangladesh Children's Sponsorship's Services.

Bolivia: Daghjem for børn. "Catalina Booth "i Cochabamba, "Achiacala" i La Paz, " Villa Cosmos" i El Alto, La Paz. "El Temporal" i Cochabamba, samt "Centro Oruro "i Oruro. Desuden, "Centro Sucre "i Sucre og Parotani School Centre, Cochabamba, Huayra K'assa Center.

Samarbejdspartner: Frelsens Hær.

Chile : "William Boths school" i Osorno og "Cathalina Boths school i Calama.

Samarbejdspartner: Frelsens Hær.

Gambia: New Jeshwang Education Centre, Sotokoi S.D.A.School

Samarbejdspartner: Adventistkirken

Ghana: Hansen Road skolen i Accra. Skoler i og omkring Kumasi. Skoler i Tamale.

Samarbejdspartner: Adventistkirken

Peru: Daghjem for børn ". Centro Vitar-te" i Vitarte og "San Martin" i Lima.

Samarbejdspartner: Frelsens Hær.

Sierra Leone: Skoler i Masanga, Bo og Freetown med omliggende landsbyer.

Samarbejdspartner: Programme for Children Sierra Leone.

Udover direkte støtte til børnenes underhold, ydes i begrænset omfang hjælp til skolebyggeri, renoveringer, brønde, latriner, hjælp til operationer m.v.

Dansk Børnefond er ikke forpligtet af eller bundet til det religiøse eller politiske syn, vore samarbejdspartnere står for.



Ja Jeg vil gerne være fadder og betaler 190 kr. mdl. Jeg forpligter mig til at opsiges med mindst én månedes varsel.

Jeg vil gerne betale for skolemad til børn i Gambia 50 kr. mdl.

Jeg ønsker at betale pr. mdr pr. kv. halvårlig helårlig

Navn..... CPR-nr.....

Adresse.....

Send kuponen til Dansk Børnefond. Vemmetoftevej 6, 4640 Faxe
eller brug vores hjemmeside: WWW.DANSKBORNEFOND.DK eller ring til os på 56710078.