

Blad nr. 1/2007

DANSK BØRNEFOND



NYT FRA DANSK BØRNEFOND

Lad dit næste barn
blive et af vore

DANSK BØRNEFOND

Vemmetoftevej 6
DK 4640 Fakse

Tlf.: 56 710078

Telefax: 56 710130

Telefontid:

Mandag - torsdag: 9-15

Fredag 9-12

Email: danchild@get2net.dk
www.danboern.dk

Bestyrelse:

Pastor Carl-David Andreasen
Økonomichef Doris Jørgensen
Fysioterapeut Lennart Møller
Sygeplejerske Else Pedersen
Lærer Kaj Rasmussen

Juridisk konsulent:

Advokat Ebbe Holm

Revisor:

ReviFaxe, 4640 Faxe

Daglig ledelse:

Inger og Rudy Mortensen

Ansvarlig for bladet:

Inger Mortensen

Bankforbindelse:

Nordea, Skolegade 1-3
4653 Karise

PBS.nr. 03201724

Gruppe nr. 00001

Giro: 1505815.

Norsk giro: 7877.08.07 807

Layout og tryk: Øko-Tryk

Hvem er vi?

Dansk Børnefond er en organisation, der hjælper børn og unge i den tredje verden med fadderskaber, således at skolegang og uddannelse bliver en mulighed. Endvidere med fornødne behov som mad og medicin.

Al hjælp ydes uden hensyn til modtagers religion, nationalitet, race eller politiske tilhørsforhold. I muligt omfang hjælper vi med renovering af skoler, brønde, latriner o.l.

Dansk Børnefonds bestyrelse er ulønnet.

Bidrag til Dansk Børnefond er fradragsberettiget efter ligningslovens §8a og §12.

INDHOLD

Formandens rapport..... s. 3

Referat fra årsmøde s. 5

Daglig leders rapport..... s.6

Jinja skolen s.11

Maybumeru
SDA Primary School s.12

Nabinene skolen..... s. 14

Regler for skatte-fradrag for gaver.

Beløbsgrænsen for skattefradrag for gaver er fra 2005 blevet sat op til, at man i årets løb kan give en gave på 6.900 kr. og derefter trække beløbet minus 500 kr. fra på selvangivelsen. Ægtefæller har hver sit fradrag og kan således fratække op til 13.800 kr. minus 1000 kr. =12.800 Kr. Den årlige gave til hver godkendt gavemodtager skal være på mindst 500 kr. for at udløse et fradrag. Dette fradrag kan fratrækkes efter ligningslovens § 8a.

Gavebreve efter ligningslovens § 12 kan fratrækkes med det fulde beløb.

Det vil sige, tegner man et gavebrev på f.eks. 400 kr. kan dette beløb fratrækkes fuldt ud. Et gavebrev skal tegnes for mindst 10 år.

Begge paragraffer kan anvendes

Husk også

Dansk Børnefond når du skriver testamente. Vi er fritaget for arveafgift.





At gøre en forskel

*Rapport fra Dansk Børnefonds formand
aflagt ved årsmødet d. 17/11 2007*

For et par måneder siden kunne vi læse i aviserne om en ung pige, der reddede et andet menneske fra druknedøden. En mand havde i en noget beruset tilstand forladt det diskotek, hvor pigen arbejdede, og måske uden at have klarhed i tanken til rigtigt at kende sin egen beslutning, gik han i åen for at tage sit eget liv. Pigen havde derimod fuld klarhed i tanken. Men hun var nok alligevel ikke helt klar over hvor stor en forskel hun ville gøre, da hun satte sit eget liv på spil, sprang ud i åen, indhentede manden og fik ham på fast land igen. Hun turde ikke vente, på at redningsfolkene ville nå frem, - og meget sandsynligt blev det mandens redning. Fuldt fortjent blev denne redningsdåd påskønnet både i aviser og TV, - og dagen efter også af den nu helt ædru og taknemmelige mand. Det blev en usædvanlig historie fra hverdagen om en helt almindelig dansker, der gjorde en beundringsværdig forskel for et andet menneske.

Det samme vil vi alle gerne, - vi vil gerne gøre en forskel. Og hvis den forskel, vi er med til at gøre, så oven i købet gør en positiv forskel for et andet menneske, så bliver vi også selv beriget.

Meget af livets travlhed består af et utal af opgaver, hvis resultater måske slet ikke blive synlige. Derfor bliver livet for mange både travlt og stresset, men ikke altid så meningsfuldt, at vi bliver "tanket op" af glæden ved at have gjort en forskel for et andet menneske. Netop derfor er de nære relationer så værdifulde. For i familien eller i venskabet får vi mulighed for både at give og modtage de værdier, der er så fulde af mening, når omsorg, godhed og kærlighed rækkes ud mod et andet menneske. Den samme oplevelse af at gøre en forskel møder vi, når vi gennem fjernadoption af et barn kan sikre tryghed, uddannelse, sundhed og en god fremtid.

Du gør en forskel i Dansk Børnefond.

Generelt opleves Dansk Børnefonds arbejde ikke så dramatisk, og for de færreste med en satsning, der på nogen måde kan tåle sammenligning med pigens redningsindsats. Alligevel er du med til at gøre en stor forskel for et andet menneske. Det gælder dig, som er fadder for et barn i den tredje verden. Det gælder for alle samarbejdspartnerne i Dansk Børnefond, og det gælder for den daglige ledelse i Dansk Børnefond.

Vi satser ikke med livet, men satsningen gør en bemærkelsesværdig forskel for et barn, barnets familie og måske helt ud i barnets lokalområde. Og når vi sammenligner denne forskel med ringe i vandet, da ved vi, at ringene fortsætter langt ud i historien. Det er kun i de færreste tilfælde, vi kan følge ringene, men erfaringen har lært os,

at de gør en forskel, der er langt større end den satsning, vi ydede. Vores satsning kan jo slet ikke sammenlignes med pigens, som sprang i åen for at redde et andet menneske. Men resultaterne af den hjælp, der videregives gennem Dansk Børnefond, kunne give stof til mange Tv-rapportager og avissider.

Dansk Børnefonds jubilæumsnummer

fra efteråret 2006 gengav kun i stikord et lille udpluk af de mange historier, som kunne samles fra de 25 år, hvor Dansk Børnefond har arbejdet.

2006 i Dansk Børnefond

Regnskabsåret 2005/2006 har været et godt år for Dansk Børnefond. Fadderskabsbidragene er vokset med godt 200.000 til 2.637.030 kr. I denne stigning ser vi både resultatet af

sidste års beslutning om at hæve bidraget for støtte til et barn med 15 kr. pr. måned, men også et positivt signal om en stigning i antallet af faddere. Vi har desuden modtaget godt 200.000 kr. i gaver fra fonde og næsten 900.000 kr. til øremærkede formål. De øremærkede gaver er givet til Dansk Børnefond, men pengene er bundet til specifikke projekter i de områder, hvor Dansk Børnefond arbejder. Disse projekter er yderligere omtalt i Inger Mortensens rapport. Den samlede årsrapport for regnskabsåret 1/9 2005 – 31/8 2006 var trykt i Dansk Børnefonds blad nr. 3/2006.'

TAK

Jeg vil ikke undlade at udtrykke en tak til de fonde og stiftelser, som gennem året har støttet vort arbejde. De er: Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, som gav støtte til udgivelse af jubilæumsbladet. Desuden

fik vi støtte til Dansk Børnefonds arbejde fra: Fonden af 17.12.1981, Frimodt Heinecke Fonden, Fabrikant Mads Clausen's Fond og fra Tips og Lottomidlerne.

Men en rygraden i Dansk Børnefond er jer, som gennem månedlige fadderskabsbidrag og gaver gør det muligt, at vi kan gøre en forskel, - og I må vide, at det gør en stor forskel for enhver, der nu får mulighed for uddannelse, sundhed og en værdig fremtid. Derfor følger med denne årsrapport en særlig tak til alle faddere og bidragsydere.

Takken til Inger og Rudy Mortensen, der som daglig ledelse nu i mange år har "styret skibet" dygtigt og med stort engagement, bliver ikke mindre af de mange års gentagelse. Også i år må vi gentage den: Mange tak.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt og positivt samarbejde gennem året.

Carl-David Andreasen



Ny måde at hjælpe på

Har du husket at gå ind på vores hjemmeside www.danskbørnefond.org og downloade: Det Gode Program

Få hundredvis af danske virksomheder til at støtte Dansk Børnefond !!!

Det er helt gratis for dig. Med Det Gode Program sikrer du, at hundredvis af e-butikker automatisk betaler penge til Dansk Børnefonds indsats, når du handler på nettet. Varerne bliver ikke dyrere for dig. Det er butikken, der betaler! Det er lige meget om du ofte eller næsten aldrig handler på nettet - Alting gør en forskel!



ENGODSAG.DK gør det gratis at hjælpe et godt formål, når du handler via Internettet. Hjælp når du shopper via websitet.

Tak

til Lindegårdens data,
Fjellebro Huse, 4100 Ringsted.
De arbejder på at forandre vores hjemmeside.



Årsmødet 17 Januar 2007

blev afholdt på Dansk Børnefonds kontor, hvor en lille gruppe havde en god aften med mulighed for spørgsmål. Vedtægterne blev fulgt og diverse rapporter og regnskab blev godkendt. Alle valg til bestyrelse var genvalg. Fadderbidraget blev fastsat til at være uændret pr. barn det kommende år. Der var ikke kommet noget til eventuelt.



Daglig leders rapport

Gennem 25 år har Dansk Børnefond

været i stand til at støtte og hjælpe børn i den tredje verden.

Mange børn har på denne måde fået den skolegang og den mulighed i livet, der ellers ikke ville blive dem til del.

Det er med stor glæde og taknemmelighed, vi ser tilbage på årene, der er gået. En stor taknemmelighed fylder mig, over at have fået lov at være med i et vigtigt stykke arbejde, gennem disse år, en taknemmelighed, der går til de mennesker, der på forskellig vis har bakket op om arbejdet. Enten med et fast beløb hver eneste måned eller et beløb i ny og næ, eller fonde, der gennem store og små bidrag, har sat os i stand til at være med til at forbedre forholdene rundt omkring eller dejligt tøj, brugte frimærker .

Tak alle.

Det har ikke været problemløse år,

men udfordringerne er blevet løst og vi forsøger fortsat at løse de udfordringer, der møder os, ikke ved at lukke

øjnene for dem, men ved at reagere på dem.

Bestyrelsen har i årets løb været samlet til nogle møder, og på et af dem, blev det besluttet at vi skal søge at indskrænke antallet af projekter. Det vil lette administrationen noget. Det vil foregå ved naturlig afgang af børnene, hvor man vil tilbyde fadderens, at få et barn et andet sted.

Antallet af børn, vi sponsorerer, er gået en lille smule ned, hvilket vi naturligvis ikke er glade for, men vi håber, at vi med et svagt stigende antal faddere kan rette op på dette. Fortsat har vi et stort ønske om at få endnu flere faddere, behovet er meget stort og hver eneste fadder gør en forskel i et barns liv.

Arbejdet i projekterne.

Nogle af vore projekter har gennemlevet lidt turbulente perioder med skiftende ledere. Det er altid svært, når nye folk skal tage over. Det kan give sig udslag i at rapporter ikke kommer til tiden, at vi ikke får svar på vore spørgsmål så hurtigt som ønsket, at brevene fra børnene bliver forsinkede. Men vi ved, at alle steder gør man en stor indsats for, at alt skal fungere på bedste måde.



Hvad har dette jubilæumsår bragt med sig: Vi har bl.a. været i den lokale radio med en times udsendelse, flere lokalaviser har bragt kortere eller længere artikler om arbejdet. En enkelt avis bragte store artikler i to på hinanden følgende lørdage.

Jubilæumsbladet er ligeledes blevet godt modtaget. Til udgivelse af dette, fik vi støtte fra Dronning Margrethe og Prins Henriks fond. I dette blad fortalte vi en del om, hvad vi gennem årene har nået, derfor vil jeg ikke gentage det her, men nævne andre forhold.

Tiden frem til 1. december

er hvert år meget travl, idet ansøgningerne til Tips og Lotto skal være inde denne dato. I maj /juni udløses spændingen, hvilke og hvor mange projekter er blevet godkendte. Dette år stod vi som nr. 3 af de organisationer, der havde fået tildelt flest midler. Et ikke ringe resultat, selv om jeg vidste, at mange af de projekter, der ikke var kommet igennem, også havde stort behov og var ligeså nødvendige. Det skal ikke overskygge taknemmeligheden over de midler, vi fik. Det var et beløb på 691,485 kr. Dette beløb skal bruges på dagcentre og børnehjem i Chile og Bolivia, til skoler i Indien og Nepal samt Uganda .

Til Chile

havde vi søgt om midler til at renovere køkkenet og skaffe nyt inventar til El Redil drengehjemmet, men da pengene var sendt til dem, viste det sig, at man havde fået lavet disse ting .I stedet fik vi lov til af Tips og Lotto ,at ændre projektet, således at der bliver lagt lys ind til drengenes værelser ,ligesom man får overbygget en gang .Dette vil betyde, at lokalerne kan udnyttes på en langt bedre måde og de 52 drenge får mere hyggelige værelser, bedre forhold for lektielæsning. De drenge, der kommer her, har for manges vedkommende en tung livs bagage med . Flere er forældreløse, nogle kommer her grundet i forældrenes alkoholproblemer, andre igen har forældrene afleveret ,fordi man af økonomiske årsager ikke så anden udvej. Men her finder de et hjem, hvor man gør alt, for at de skal få så god opvækst som muligt og få skolegang ,ligesom flere er i gang med at få en faglig uddannelse f.eks. som skræddere .

I Bolivia, ligger El Temporal Centret i Cochabamba

På centret har man børn i alderen 3-17 år ,der fylder lokaliteterne. Nogle kommer tidligt om morgenen og kommer først hjem til aften, andre er her kun en del af dagen.

Centret ligger i et af byens slum områder med stor ar-





bejdsløshed og mange problemer Børnene kommer fra virkelig fattige familier , ofte har kun far eller mor tilfældigt, dårlig arbejde .Mange familier har meget små resurser. Lederen af projektet er i mange tilfælde den, der tager til skolerne, hvor børnene kommer, og sørger for den kontakt, som forældrene ikke selv magter.

Et andet problem er f. eks vand Det er noget man må købe, ofte ved en vandvogn. Vand er dyrt, og for man-

ge familier er det et stort problem Måske er man ikke hjemme, når vandvognen kommer eller man har ikke penge til det. Derfor søger man på centret at hjælpe familierne ved, at børnene ind imellem kommer i bad og får vasket hår, at de kommer til læge. Også El Temporal har problemer med vandet og med 131 børn er vand en absolut nødvendighed.



Men med 131 børn er vand en absolut nødvendighed. Forsyningen er ikke stabil, vandet kan være væk i flere dage, så en ansøgning om at få installeret en vandtank, så man altid har vand til at drikke, til madlavning og andet, var blandt de projekter, vi fik bevilliget fra Tips og Lotto.

Samme sted har man fået midler til at forny madrasser, borde og stole, der med års slid, trængte til en udskiftning. Endelig har de også fået midler til multimedia til undervisningsbrug. Det er en stor glæde, at vi kan støtte dette center, hvor personalet er så varmt og engageret, og man på mange måder er så fremsynet, i den måde børnene bliver taget vare på ,og personalet forsat bliver videreuddannet.

I Nepal,

på Namgyal Higher Secondary School for Tibetanske flygtningebørn ,er madrasser såvel som sengetøj og en del af sengene, efter 17 års brug, i en tilstand, hvor udskiftning er hårdt tiltrængt. Skolens 456 elever kan nu glæde sig over, at dette er sket. Samtidig er inventaret i spisesalen blevet fornyet.

På denne skole kommer eleverne fra hele Nepal, idet ,det er den eneste kostskole for tibetanske børn, med mulighed for at tage en afsluttende eksamen. Også en del elever fra Indien kommer hertil.

Dehyilling skolen i Indien

er beliggende ca. 10 km fra Dehra Dun i den nordlige del af landet .Det er en mellemskole for tibetanske børn og gennem de senere år, er der sket en voldsom stigning i antallet af elever. Derfor søgte man om midler til at bygge lærerboliger

Det er meget enkle boliger med to værelser, køkken og bad. Samtidig søgte man om midler til en vandtank, for også her er vand et stort problem . Højest 2 timer om dagen har man vand. Der er en meget lille vandtank og i varme perioder på året, er vandet ikke egnet til drikkevand .Både ansøgningen til lærerboliger og vandtank blev bevilliget til glæde for de 316 elever og deres lærere.

Chauntra skolen

er beliggende et andet sted i det Nordlige Indien, i Himmachal Pradesh. Skolen ligger ca. 2 ½ times kørsel fra Dharamsala.

Mange af disse elever er børn, der kommer fra meget øde områder, hvor der ikke er skoler. Eleverne kommer som små 6-7 årige, i lange perioder ser de ikke deres familie, fordi det tager både 2 og 3 dagesrejser at komme hjem, og er dyrt.. På skolen er der kvinder, der har ansvaret for





de små, så der er nogen, til at tage sig af deres behov for moderlig omsorg. Men alligevel er det barske vilkår.

Sidste år var der 300 elever, man ikke kunne optage af de 442, der havde søgt, idet skolen allerede var overfyldt.

En udvidelse af skolen er en absolut nødvendighed, foruden at flere af bygningerne trænger til en gennemgribende reovering. Også her fik vi hjælp fra Tips og Lotto, og der var stor begejstring, da vi havde givet besked til vore tibetanske venner om den hjælp, der kom.

I Uganda

blev det Nabinene Adventist Day and Boarding school ,der fik hjælp til at bygge to sovesale og 2 sektioner med bademuligheder og latriner. Denne skole har kostafdelingen med 113 elever .

Vi havde søgt om hjælp til 10 forskellige projekter, men disse 5 var dem, der denne gang blev udvalgt.

Men vi har været privilegerede at få hjælp andre steder fra. Blandt dem er Fonden af 17.12.1981 ,der gentagne gange har støttet os.

Jinja SDA Primary School i Uganda

har 726 elever hvoraf 91 elever er enten fysisk eller mentalt handicappede. Der er mange handicappede børn i området, men Jinja er den eneste skole, der kan tage dem ind. Derfor var det meget påkrævet ,at man kunne bygge sovesale og latriner samt badefaciliteter.

I Sierra Leone

er vi blevet færdige med at genopføre 10 huse. De er beliggende i Sembehum i Bo distriktet.

Her hærgede rebellerne voldsomt under krigen .10 huse blev nedbrændt sammen med skolen. Skolen blev genopbygget, men 10 meget store familier måtte stadig leve

i midlertidige hytte under utroligt dårlige forhold. Familierne selv var ude af stand til at genopbygge husene, for midlerne var der ikke til det. Familierne følte sig meget forladte og frustrerede, efterhånden som diverse hjælpeorganisationer trak sig tilbage.

Lokale materialer såvel som uddannede arbejdere og arbejdskraft i øvrigt var der, men man manglede materialer, som tagbelægning, døre og vinduer m.v. som ikke var i området. Her kom hjælpen også fra Fonden af 17.12 1981 og nu har mere end 250 mennesker fået forbedrede livsvilkår.

Fra Frimodt Heinecke fonden

fik vi hjælp til briller til børn i Bolivia, hjælpemidler til forskellige handicappede børn og støtte til store børns fortsatte skolegang.

Fabrikant Mads Clausens Fond

hjalp med midler til at færdiggøre Masanga Children's Fonds lokaler i Freetown, således at man nu har ordentlige faciliteter, hvor man kan tage imod både børn og voksne med sociale problemer, hvor man kan have EDB lokaler som de unge kan bruge, lagerfaciliteter, toiletter m.v.

Et af årets store glæder

var mit besøg i sommer i Ghana , men det er der allerede skrevet en del om i vore tidligere blade , så i den forbindelse vil jeg bare sige en varm tak til bestyrelsen for at lade mig rejse. Et besøg af den slags giver utrolig megen energi og lyst til det fortsatte arbejde

En tak skal også gå til bestyrelse og revisor for godt samarbejde og støtte.

*Faxe 17/1 2007
Inger Mortensen*

Sovesale og pitlatriner til Jinja SDA Primary School i Uganda

Jinja skolen er beliggende i Jinja Distriktet i den østlige del af Uganda i et område med omkring 200.000 mennesker. Det er hovedsagelig personer med meget lav indkomst, der er bosiddende her. De fleste er småhandlende eller jordbrugere med en lille jordlod.

Handicappede børn

Jinja skolen har, som omtalt andet sted, en del elever, der enten fysisk eller mentalt er handicappede. I distriktet er der et meget højt antal handicappede børn, officielt angives det til at være ca. 1080.

Men antallet formodes at være meget højere end det, de officielle tal angiver. Mange forældre ønsker ikke at se i øjnene, at de har et handicappet barn og skjuler dem derfor hjemme. Jinja skolen er den eneste skole, der har faciliteter til at have disse børn. Men mange handicappede børn kan ikke komme i skole, fordi de ikke er i stand til at gå. De er for store til at blive båret af forældrene, eller forældrene har ikke tiden til at bringe dem frem og tilbage, og dermed bliver resultatet, at de ikke får undervisning og dette dømmer dem til livslang afhængighed af andre og et uværdigt liv.

Derfor var det så vigtigt, at man kunne lade dem bo på skolen, idet mange flere børn ville få mulighed for undervisning.

Ledelsen på Jinja skolen så det store behov og ønskede at opføre sovesale, pitlatriner og et baderum med bruser. På denne måde ville man skaffe plads til i alt 100 elever. Folk i lokalområdet ville bidrage med sand, sten og med at fremstille mursten.

Ansøgning

Denne ansøgning kom til Dansk Børnefond og vi fra vores side søgte om midler til at gennemføre dette

nødvendige projekt. Fonden af 17.12.1981 bevilligede midler til at gå i gang med projektet og hjalp os endnu engang med en vigtig opgave. Nu nærmer projektet sig sin afslutning, og snart vil en stor gruppe vanskeligt stillede børn og unge få nye, gode muligheder.



Maybumeru SDA Primary School

Vi har modtaget en årsberetning fra Uganda og vil gerne dele den med jer, der sponsorerer et barn der.

Maybumeru SDA Primary School er beliggende i vest Uganda i Kisoro distriktet.

I 1991 besluttede Dyrelivs Departementet i Uganda, at nogle skove skulle være reservater for bl.a. menneskeaber. Dette betød, at de oprindelige beboere, pygmæerne som lever af jagt og hvad de kan samle rundt omkring, blev fordrevet fra området. Pygmæerne blev på denne måde efterladt uden jord og uden midler.

I 1997 blev Maybumeru skolen bygget ved hjælp af midler fra Skandinavien og gennem sponsorship program,

fik pygmæbørn en mulighed for at gå i skole. Forældrene havde ikke selv mulighed for at betale skolepenge og hidtil havde indstillingen været, at pygmæer ikke kunne lære noget og ingen var interesserede i, at være sammen med dem i skolen eller socialt. - De var på det nærmeste udstødte af samfundet.

Dansk Børnefond og IBM i Sverige har i en årrække støttet skolen med fadderskaber. Fadderskaberne betyder, at skolepengene betales, børnene får mad, tøj, medicin. Desuden bliver der betalt for paraffin til lamper, sæbe m.v. og selvfølgelig bøger og andet skolemateriale. Hermed er der sket en væsentlig forbedring i pygmæbør-

nenes status, således at de næsten ikke skiller sig ud fra andre børn.

Efterhånden er de blevet langt bedre integreret i lokal samfundet.

I juli 2006 kom der en ny skoleleder til skolen, hvor der nu er 10 lærere.

Gennem sponsorship programmet er der blevet opnået en del:

4 af de sponserede børn er begyndt på secondary skoler. Af disse er de to kommet op i højere klasser og to er blevet bedt om at gå en klasse om for at få bedre karakterer.

I 2006 fik man fra en fond midler til at give alle pygmæbørnene på skolen nye uniformer, nogle bøger og andet skolemateriale. Dette betød, at man på skolen kunne spare nogle penge, der kom de unge, der skulle på secondary skoler til gavn.

Hvad bruger man ekstra gaverne til?

Dansk Børnefond sendte ekstra gaver fra fadderne til nogle af børnene. Disse penge blev brugt til at købe geder, som blev givet til 5 børn i hvis navn beløbet var sendt og til 6 af de pygmæelever i programmet, der havde klaret sig bedst.

Det har betydet en motivation for dem, der har modtaget gederne, til at fortsætte med at arbejde hårdt, og dem der ikke har fået nogen, er blevet motiveret til at anstrenge sig mere og måske få en næste gang. Geder som gave er meget værdsatte, fordi de hurtigt formerer sig, og dermed kan det hurtigt blive et indkomstgivende projekt for familien.

Geder er også nemme at se efter.

Formanden for det lokale distrikt foretog den officielle overrækkelse af gederne til børnene og deres forældre. Han opmuntrede børnene til at



blive i skolen og arbejde hårdt, ligesom forældrene blev opmuntret til at sørge for at børnene kom og fortsatte skolegangen. Han lagde stærk vægt på dette. Man håber, det vil være med til at reducere antallet af børn der drop- per ud af skolen .

Nye aktiviteter.

Skolen har fået løfte om i år at få en vandtank, hvilket vil være en stor hjælp i det daglige, idet den ene vandtank man har, ikke rækker til skolens nødvendige forbrug.

Pygmæleverne har fortsat med at forbedre deres delta- gelse i forskellige aktiviteter. I et af kvartalerne var der flere af børnene, der deltog i en atletik konkurrence sam- men med andre skoler. Der opnåede man en 3 plads. Det betyder, at pygmæbørnene kan konkurrere på lige fod og være sammen med andre, til forskel for tidligere, hvor de var skræmte og tilbageholdende.

På skoleskemaet er der havebrug. Børnene deltager i landbruget på skolen, og mange af dem har omsat deres viden, når de kommer hjem på ferie, så familien også får viden om bedre dyrkningsmetoder

Skolens udfordringer

Skolen mangler bygninger, der kan bruges til sovesale. I øjeblikket bruger man to lokaler, der er beregnet til undervisningsbrug, så det er forståeligt, at en udvidelse af skolen står højt på ønskelisten.

Mange pygmæbørn kommer sent i skole. Det betyder, at nogle af dem, syntes de er for gamle til at gå i 2-3 klasse, når de er omkring de 13-14 år og derfor dropper de ud. Skolelederen gør meget for at overbevise dem om at blive eller komme tilbage ligesom man søger at lave specielle programmer for netop disse børn.

Faddere.

Et andet problem er, at man mangler flere faddere til pygmæbørnene, for tilgangen af børn er stor.

Mange pygmæfamilier mangler både jord og bolig. Det betyder at forældrene rejser fra sted til sted og undertiden gerne vil have børnene med og dermed får dem til at forlade skolen. Problemet med et fast bosted berører også børnene på den måde, at det er svært for dem under ferier og fridage at være hjemme, ofte vil det også være et problem at der ikke er mad nok eller plads til at de kan overnatte.

Rapporten slutter med en stor tak fra elever såvel som forældre og lærere for hjælpen, der kommer til dem.





Renovering af Nabinene Adventist Dag- og kostskole i Uganda.

Uganda er et af de lande, hvor der er en meget høj rate af HIV/AIDS med deraf følgende dødsfald og forældreløse børn. I øjeblikket regner man med, at mere end en million børn er blevet forældreløse på grund af AIDS medens 12 procent af gravide kvinder har HIV/AIDS virus.

Forældreløse børn.

Det store antal forældreløse børn betyder, at mange bedsteforældre må tage ansvar for børnebørn. Mange af dem magter ikke denne opgave, fordi de er gamle og svagelige. Det betyder igen, at mange forældreløse børn må tage vare på sig selv og er overladt til samfundets barmhjertighed. Hvor der før har været andre familiemed-

lemmer, der ville påtage sig denne opgave, er der i dag ingen, da familiemedlemmerne ofte er døde af Hiv/Aids eller allerede er overbebyrdede med slægtninge.

I erkendelse af dette har Nabinene skolen i Maska distriktet, taget ansvar for 67 forældreløse børn, 40 drenge og 27 piger.

Skolens muligheder

På skolen har man fået hønseri og en fagskole, hvor eleverne kan arbejde og tjene lidt såvel som opnå en faglig ekspertise og på denne måde har man skabt et indkomstgivende projekt. Skolen mangler sovesale, toiletter og baderum til at rumme alle børnene.

Det stigende antal børn betyder, at der mangler senge og at de to sovesale er blevet overfyldte, og hygiejnen er blevet dårlig.

Til at begynde med havde man bare 15 elever i kostafdelingen, nu er man oppe på 113 elever.

Ønsket var at bygge nye sovesale og pitlatriner samt bademuligheder.

Denne ansøgning gik til Tips og Lotto, der godkendte den og nu kan vi glædes over at endnu en gruppe børn får nye muligheder. Stor tak til Tips og Lotto.

Er du mæt hver dag?

50 kr. om måneden til mad er ikke meget, men for det beløb kan et barn i Gambia få et måltid mad hver skoledag.

Under et besøg for nylig på New Jeschwang skolen, så vi, hvorledes der sad små grupper på tre børn. Den ene, der var sponsoreret af Dansk Børnefond, og dermed fik mad hver dag, delte sin mad med to andre. Ikke fordi portionerne var ekstrem store, men de andre var også sultne og havde ikke fået morgenmad, måske heller ikke aftensmad den foregående dag.

Vi vil derfor søge, om vi kan få mindst 100 personer til at betale 50 kr. om måneden til mad til de børn, der ikke er i Dansk Børnefonds projekt for nuværende, for at dække de mest påtrængende behov som mad er. Det vil have enorm betydning.

Hvis du vil være med, da brug girokortet i bladet og mærk det :

GAMBIA.

Du kan også ringe eller sende en mail. Så vil vi fremover opkræve 50 kr. pr. måned til dette formål.



DANSK BØRNEFOND'S AKTIVITET

Bangladesh: "Frelsens Hær's Integrerede børnecenter ICC Savar" Børnehjem uden for Dakka Blinde drenge og normalt seende piger ,der oftest er forældreløse eller kun har den ene af forældrene.
Samarbejdspartner :Frelsens Hær

Bolivia: Daghjem for børn. "Catalina Booth "i Cochabamba, "Achiacala" i La Paz, " Villa Cosmos" i El Alto, La Paz ."El Temporal" i Cochabamba, samt "Centro Oruro "i Oruro. Desuden, "Centro Sucre "i Sucre.
Samarbejdspartner: Frelsens Hær.

Chile : Daghjem for børn: "Centro Puento Altoo " i Santiago , " Nueva Extramadore" i udkanten af Santiago "Neptuno " i Santiago, samt "William Boths school" i Osorno og "Cathalina Boths school i Calama.
Samarbejdspartner: Frelsens Hær.

Gambia: New Jeshwang Education Centre
Samarbejdspartner: Adventistkirken

Ghana: Hansen Road skolen i Accra. Adventist Prep.School i Kumasi, Atakrom skolen, Jacobu skolen. Kortwia Community skolen ved Bekwai i Ashanti regionen. Desuden Kalpohimskolen i Tamale. S.D.A.Prep. School og Jakarayili skolen i Tamale.
Samarbejdspartner: Adventistkirken

Indien: Arbejde blandt tibetanske flygtninge .
Samarbejdspartner : His Hollines the Dalai Lama's Department of Education

Pakistan: Pakistan Adventist Seminary . Kostskole for børn og unge . Skolen er beliggende i Farooqabad Mandi.
Samarbejdspartner: Adventistkirken.

Peru: Daghjem for børn "Centro Vitarte" i Vitarte og "San Martin" i Lima.
Samarbejdspartner: Frelsens Hær.

Rwanda: Børn og unge i forskellige skoler.

Samarbejdspartner: Adventistkirken.

Sierra Leone: Masanga Leprosy Hospital Children's Fund. Landsbyskoler i Masanga og omliggende landsbyer. Desuden børn og unge i Freetown og omegn.
Samarbejdspartner: Adventistkirken.

Sri Lanka: Lakpahana Adventist College. Kostskole med videregående uddannelse.
Samarbejdspartner : Adventistkirken.

Uganda: Mabuyemeru Primary School
Samarbejdspartner: Adventistkirken

Udover direkte støtte til børnenes underhold, ydes i begrænset omfang hjælp til skolebyggeri, renoveringer, brønde ,latriner, hjælp til operationer m.v.

Dansk Børnefond er ikke forpligtet af eller bundet til det religiøse eller politiske syn, vore samarbejdspartnere står for.

Ja Jeg vil gerne være fadder og betaler 155 kr. mdl. Jeg forpligter mig til at opsiges med mindst én månedes varsel.
 Jeg vil gerne betale for skolemad til børn i Gambia 50 kr. mdl.
Jeg ønsker at betale pr. md. pr. kv. halvårlig helårlig

Navn

Adresse

Overførsel fra kontonummer

L



GIROINDBETALING KVITTERING

Underskrift iht underskriftsblad

8-7

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Indbetaler

150-5815

150-5815

Dansk Børnefond
Vemmetoftevej 6
4640 Fakse

Dansk Børnefond
Vemmetoftevej 6
4640 Fakse

Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt

Post Danmarks stempel

Post Danmarks kvittering

- Jeg vil betale 50 kr. pr. md. til skolemad i Gambia
 Jeg vil være fadder og betale 155 kr. pr. md.
 Jeg vil være medlem og betale 85 kr. om året
 Jeg vil give en engangsgave

Betalingsdato eller Betales nu

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner Øre

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Dag Måned År Sæt X

4030S (5.97) Giro 474-6222

Checks og lignende accepteres under forbehold af at BG Bank modtager betalingen. Ved kontant betaling på posthus med terminal er det udelukkende posthusets kvitteringsstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

+01 <

+1505815 <